

Onze visie

Hoe denken wij over onze jeugd? Waarom vinden we jeugd belangrijk? Wat willen we in onze omgang met jeugd bereiken? Vanuit welke opvattingen willen wij in het Apostolisch Genootschap met onze jeugd omgaan? Vragen die vooral een persoonlijk antwoord vragen wanneer we in de jeugdverzorging en daarbuiten onze jeugd ontmoeten. We moeten de antwoorden ook met elkaar zoeken, omdat op deze manier ons apostolisch ideaal zich herkenbaar kan vertalen naar een beeld van onze houding en benadering van elkaar in de jeugdverzorging. We moeten het er met elkaar over blijven hebben. We moeten praten en beleven, opdat we verbinding met elkaar blijven houden, op basis van ons ideaal.

Binnen het Apostolisch Genootschap willen we dat elk kind de kans krijgt op te groeien tot een mens die met zijn van God gekregen talent om lief te hebben zin en inhoud aan zijn of haar leven wil geven. De jongeren zullen zich daarmee in toenemende mate, en op den duur blijvend, in het gedachtegoed van het Apostolisch Genootschap moeten kunnen herkennen, zodat zij de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de continuïteit van ons genootschap.

De genoemde ontwikkeling en doelstelling zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle lidmaten en zullen dan ook als zodanig herkenbaar zijn.

Ze zijn mede gebaseerd op de verantwoordelijkheid die de lidmaten zowel bij hun persoonlijke confirmatie als bij de doop van een kind op zich hebben genomen.